



Världen

Adergård är en ganska liten kontinent. Kontinenten består av fem länder och en koloni. Det är Nordmark i nordöst, Caleria i nordväst, Sydland i sydöst, Mandolion i sydväst och mitt på kontinenten ligger Roki. Längst norrut i Nordmark ligger Firns koloni Dagsmeja.

Adergård är en kontinent som har ganska utpräglade naturområden och gränserna mellan dessa har blivit en naturlig gränsdragning för de olika länderna.

Längst upp i norr ligger Nordmark. Det är ett litet land där man lever av skogsbruket. Tack vare de djupa och gamla skogarna har man en stor export av trävaror till de närliggande länderna.

I öster finner man länderna Roki, Caleria och Mandolion. Mellan Nordmark och Caleria står resterna av den stora mur som en gång i historien byggdes av Calerias invånare för att hålla de vilda Nordmarkarna borta från landet. Nu för tiden är det fred mellan de båda länderna och man utbyter mycket handel.

Roki ligger mitt på ön, Roki består nästan bara av Renbergen där man bryter metaller. Vill man ha en rustning eller ett vapen ska man bege sig till Bjerkheim där de bästa smederna i Adergård finns.

Medan det växer gott i resten av Adergård, skog i Nordmark, betesmark i Caleria och åkermark i sydland så är det helt dött i Mandolion. Torr sprucken mark, döda skogar och uttorkade bäckar. Ingen vet anledningen till att allting fram till Mandolions gränser är frodigt men så fort man passerar gränsen blir dött. Det sägs att gudarna straffade mandolinerna när de slutade tro. Gudarna torkade då ut Mandolion och det enda som nu finns kvar är ruinstäder. Mandolion blev ett dött och övergivet spökland. Det sägs att även befolkningen drabbades av förbannelsen och nu vandrar runt som spöken i Adergård i jakt på gudarnas förlåtelse.

I söder finns det bördiga Sydland med sina åkerfält och vackra städer. Det är till Sydlands huvudstad Lai som sjöfararna kommer med sina varor från länderna bortom Västerhavet och sedan säljs det vidare till de andra länderna på ön Adergård.

De boende i Sydlands huvudstad, Lai, är de som främst hävdar att det finns något mer av världen. De skickar ständigt ut expeditioner för att söka nya handelsvägar, dock har ännu ingen expedition kommit tillbaka med gott resultat. Däremot dyker det då och då upp skepp i hamnen som inte hör hemma där. Invånarna i Lai hävdar att dessa handelsresande kommer bortom haven medan skeptikerna hävdar att de kommer från någon avlägsen by på en av de tusentals småöar som omgärdar Adergård.

Det är inte många som känner till världen på andra sidan havet. Det är inte ens säkert att det finns något där. De flesta hävdar att havet slutar vid horisonten och att där stupar det evigt ner i avgrunden. Andra hävdar att det finns länder bortanför horisonten, att världen fortsätter utan att det syns. Däremot vet man nu att någonstans bortom ishavet norr om Adergård finns ett land, där någonstans ligger Firn.

Firn har alldeles nyligen köpt mark av Nordmark och grundat sig en koloni, Dagsmeja, därifrån sköter Firns sin handel med pälsar och valkött.



