

Historia

Tidräkningen i Adergård utgår från de fem årstiderna vår, försommar, sensommar, höst och vinter. Hur långt ett år är varierar från år till år eftersom vintern är olika långa och när snön smälter bort och de första blommorna blommar, då har ett nytt år påbörjats.

Man räknar att år 0 var då Farbjörn (Fadern) och Gyda (Modern) skapade allt.

Här följer Adergårds historia kortfattat. Tänk på att de tidiga händelserna är det ingen som egentligen vet om de är sanna. Det eftersom historien särskiljer sig beroende på vilket land man frågar. Men från att Trerikstempleet invigdes år 660 har förkunnarna där sammanställt och nedtecknat kontinentens historia. Trots detta hävdar många fortfarande att människorna alltid funnits på Adergård och att bröderna som historieböckerna berättar om aldrig funnits.

<u>År</u>	<u>Händelse</u>
100	Olaf sjöfararen anländer med sina bröder Sven den glade och Snorre handelsmannen till Adergård med sina familjer och följen. Efter en strapatsrik resa över väster havet i jakt på nytt land. Denna resa hörs det ofta berättas om i sagor och visor då dem fick kämpa mot sjöodjur och vilda stormar.
105	Snorre anlägger Lai som hyllning till hemlandet med samma namn och startar handel med hemlandet. Härifrån skickar man mycket av den nya rotfrukten jordknölar (potatis) som man funnit när man renast marken fri för att så säd.
107	Olaf börjar tröttna på sin yngre bror som ständigt vill överglänsa de andra med sina handelsfärdigheter och hans förmåga att få Lai att blomstra på bara 2 år. Under dessa två år har många andra lycksökare seglat till det nya landet, Sydland, för att finna lyckan. Olaf seglar runt Adergård för att finna ett frodigt område att bosätta sig på.
109	Olaf bosätter sig i Renbergsflodens delta ut i Västerfloden och grundar Ådalen. En stad att bedriva flottning längs Renbergsfloden ifrån. Lågbottnade båtar går upp för floden med skogsarbetare och kommer ner med sten från bergen.
150	Olaf dör och hans son Harald tar över endast 15år gammal. Harald som inte ärvt sin fars passion för havet utan ägnar sin tid till träsmide, koncentrerar Ådalens handel till nästan endast trähandel. Och bygger sig en vacker stad i trä, stenen från bergen passerar Ådalen och inte mycket blir avlastat där.
162	Calerias grundare Odd, Svens son, hamnar i tvist med Harald över en så betydelse lös sak som vems fru som är den fagraste.
170	Odd startar bygget av den stora muren för att hålla Haralds vilda folk ute ur sitt land. Odd anser att Harald inte har kontroll över sitt så kallat konungarike Nordmark och att hans folk utöver Ådalens invånare bara består av vilda barbaren som plundrar för sitt leverbröd.





År

200

Händelse

Muren står nu i stort klar från Ishavets branta klippstränder i Norr till Renbergens branta väggar som reser sig som en mäktig borg mitt i Adergård runt den djupa kalla sjön Renbergsvattnet. Adergård är nu uppdelat i tre länder. Odds Caleria, Nordmark med de djupa skogarna och Sydland med sina stora åkerfält.

- 213 Smeden Birk Torsson av Gyllensvans hus i Ådalen beger sig upp för floden till bergen för att leta nya mineralfyndigheter. Han hittar ett område där mineralerna bara ligger och väntar. Han grundar Bjerkheim gruvby.
- 220 Birk får området bekräftat som "sitt" av kungarna i Caleria, Nordmark och sydland och det blir Roki Konungadöme. Att man släppte landet så lätt var av den anledningen att oavsett hur höga priser Birk skulle ta för metallerna skulle han vara tvungen att handla säd, skog, ja allt som inte var sten eller metall av de andra länderna och man hade honom så sätt under sitt våld, för vem kan styra ett land utan mat till folket.
- 300 Den giriga kaptenen Olof den Starke som tjänat vid Calerias mur i 30 år tar med sig sin brigad och grundar Rosenstaden och krigar till sig landet Mandolion.
- 320 Mandolion drabbas av förbannelsen och allting dör, människa som djur, växt som jord. Det sägs att gudarna straffade mandolinerna när de slutade tro. Gudarna torkade då ut Mandolion och det enda som nu finns kvar är ruinstäder. Mandolion blev ett dött och övergivet spökland. Det sägs att även befolkningen drabbades av förbannelsen och nu vandrar runt som spöken i Adergård i jakt på gudarnas förlåtelse.
- 650 Caleria och Nordmark ingår fred efter 488år i krig och muren öppnas upp och glädjen sprids över Adergård.
- 655 Religionen Vägen stormar in i Adergård och Arkan, den forna religionen, är det snart inte många som följer. Sydlands Kung startar bygget av Trerikstemplet i gränsen mellan Roki, Nordmark och Sydland.
- 660 Kung Runar av Sydland, prins Björn av Roki, drottning Brynhild av Nordmark och drottning Evy av Caleria deltar vid den stora invigningen av templet som tagit hela 5 år att bygga och förnyar i samband med invigningen freds och handelsavtal.
- 670 Sigvard Rödöga konverterar till Vägen från Arkan och Kvarnhamn leds in i Vägens religion.





År
672

Händelse

Under våren dyker ett halsband upp som sägs kunna släcka alvers ljus. Och utanför byn Berli utspelar sig något som de boende i området aldrig kunde tänka sig. Helt plötsligt kryllade skogen av främmande människor, barbarer från Renbergen, Amazoner från en långt fjärran ö. Man såg till och med skogsvarelser man inte sett förut som vättar. Men det mest spektakulära var mörkeralverna. De offrade en skogsaly, men till vilken nytta då? Det såg inte ut att hända något. Men en natt härjade två demoner bland människorna och människorna led stora förluster. Uarsasi, kerifen lyckades driva de två demonerna från skogen. Och lika snabbt som hysterin uppstått försvann den och allt blev åter lugnt. Och ingen vet vart halsbandet tog vägen. (Halsbandet 2008)

- 672 Under hösten dyker Firnländarna upp och sluter ett avtal med Sigvard Rödögga.
- 673 Firnländarna grundar kolonin Dagsmeja i norra Adergård. Sigvard Rödögga får betala vite till Sydlands kung Runar och Nordmarks drottning Brynhild för att han slutit detta avtal med Firnländarna utan deras vetskap. Samtidigt som kolonin grundades slutade plötsligt magin i Adergård att fungera, ingen vet varför men de flesta har sina misstankar.
- 676 Rykten om att man hittat guld i gränsmarkerna mellan Dagsmeja och Nordmark florerar. Nordmark och Firn skriver under kontrakt om gränsdragningar och gruvdrift. Firn äger landet men Nordmark har rätten till gruvdrift. Erik Håkonsen utses till Jarl över Dagsmeja men får redan första dagen som Jarl känna på riskerna som Jarl då han utsätts för mordförsök. Erik klarar livhanken tack vare två högalver som helar honom vilket även bevisade att magin åter är tillbaka i Adergård. Men något mer har hänt, någon har väckt skogens vrede. Människor blev anfallna av skogsalver. Något ingen kan minna sig har hänt sedan kriget. (Ringen 2012)
- 677 Man har grundat knutpunkten Fodina för att koordinera gruvdriften i området. (Skogen vaknar 2013)

