



Epilog - Ringen



et blev en händelserik vår i Nordmark. Förhandlingarna mellan Nordmark och Firn förlöpte lugnt och utan stridigheter. Genom sina mandat kunde Jarlinnan Ignis och Ralf av Gyllengås enas och skriva kontrakt mellan Nordmark och Firn. Firn erkändes området runt Dagsmeja som sitt, och Nordmark fick rätten att bryta efter mineraler i De Blå Bergen. Beskattning skulle även skötas individuellt beroende på vilket land handeln sker i.

När förhandlingarna var avklarade utsåg Jarlinnan Ignis Jarl Håkon Björntand av Isfjordur son Erik Håkonsen till Jarl över Dagsmeja då hon själv reste tillbaka till Firn. Jarl Erik Håkonsen startade då bygget av en Jarlsborg i Dagsmeja att regera från.

Man knöt vänskapsband och både Nordmarkare och Firnländare deltog i Knut och Tovas bröllop. Trots bröllopsglädje bland Nordmarkarna begicks det myteri i de egna leden. De troende inom gruppen tog styret över folket. Det blev maktkamp fram och tillbaka som slutade med att gruppen splittrades. De mest troende fann sitt kall att bekämpa demonerna i Firn och följde med Jarlinnan tillbaka till Firn och de andra representanterna från Nordmark stannade kvar för att slutföra handelsavtal med den nya Jarlen.

Allt var dock inte frid och fröjd. Män både från Nordmark och Firn som vandrade i skogen i goda vänners lag blev plötsligt brutalt anfallna av alver. Något som nästan aldrig tidigare skett, som tur var klarade sig männen med en hårsman. När det senare under samma dag promenerar in två högalver i gränsmarkerna blir det en hätsk och tryckt stämning.

Den av firms soldater som tidigare blivit överfallen drar vapen mot högalverna och beskyller deras släkte. Men med bara en handpåläggning från en av högalverna faller soldaten lealöst ihop på marken.

Magin som tidigare varit borta från Adergård är återigen verksam, i alla fall högalvernas magi. Trots att högalverna använt magi på Firms mark undslipper de dödsstraff enligt Jarl Eriks beslut. Annars väntar dödsstraff någon som brukat magi inom Firn. Detta är något som i de egna leden upprör i det dolda.

Kanske var det detta som ledde till att någon samma dag som Erik blev utsedd till Jarl blev utsatt för ett mordförsök. Hade det inte varit för högalvernas magi som helade Erik hade hans Jarlskap blivit kortvarigt. Något annat som kan varit grund för detta var då det tidigare skett ett blot av Nordmarkarna för att blidka deras gudar på Firms området. Något Firnländare egentligen är starkt motståndare till, trots detta var det ingen som ingrep.

Eller var det förbannelsen som kastades över Firn strax före mordförsöket?

” - Jag har väckt skogens vrede eftersom Ni har skändat och hotet en vän av den.

Därav hör mina ord så förbannar jag er Firnländare, aldrig mera ska ni kunna ha någon som styr er. Aldrig mera ska ni ha en ledare”

